

Gratis guideture 15/4 – 18/10-2019

Der knytter sig mange spændende historier til fortiden og naturen på Bornholm. For at give dig som gæst det bedst mulige udbytte, tilbyder vi guidede ture rundt omkring på Bornholm. Som gæst hos **Team Bornholm** kommer du gratis med på én af disse ture – turene bliver guidet af Søren Sillehoved. Tro det eller ej – det er hans rigtige navn. Søren Sillehoved er kåret som en af Danmarks bedste guider. Glæd dig!

Information om billetter, finder du i "Velkomstfolderen" ved ankomst på feriestedet. Tilbuddet gælder desværre ikke grupperejser, her henviser vi til Bornholms Guide- og Gruppeservice mail: info@bgg.dk

Mandag den 15. april kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 16. april kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Den naturskønne sprækkedal har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om der er et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder næsten et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold". Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet. (55.198726, 14.750014)

Onsdag den 17. april kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL ØENS FLOTTESTE VANDFALD

Pissebækken kaldes Bornholms smukkeste vandfald. Fra de høje kystklipper fosser vandet og skaber et ekstremt flot natursceneri, samtidig er der mange blomstrende blå anemoner. Bagefter går turen ud til det åbne landskabsområde i Slotslyngen med lodrette fuglefjelde, alke og lomvier. På den dejlige vandretur opleves mange flotte udsigter – især mod Hammershus.

Mødested: P-pladsen Vang Havn, 3790 Hasle. Der skal regnes med trapper og ujævnt terræn. (55.248399, 14.735713)

Skærtorsdag den 18. april kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet, ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store P-plads ved Ekkodalen, Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Langfredag den 19. april kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans store betydning for grundloven i 1849. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem kl. 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 20. april kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Påskedag. Søndag den 21. april kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver

muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passerer et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)

Tirsdag den 23. april kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem kl. 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 24. april kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Den naturskønne sprækkedal har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om stedet har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold". Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet. (55.198726, 14.750014)

Torsdag den 25. april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store P-plads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 26. april kl. 10.00 – 15.00**OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED**

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 27. april kl. 10.00 – 12.30**MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS**

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 29. april kl. 16.00 – 18.00**MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.**

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 30. april kl. 10.00 – 15.00.**OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED**

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 1. maj kl. 10.00 – 12.00**MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.**

Fuglesang og anemoner. Den naturskønne sprækkedal med navnet Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Stedet har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om dalen har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold".

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet. Husk fornuftigt fodtøj. (55.198726, 14.750014)

Torsdag den 2. maj kl. 10.00 – 12.30**MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES**

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindingens historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store P-plads ved Ekkodalen, Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 3. maj kl. 10.00 – 15.00**OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED**

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 4. maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passerer et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)

Mandag den 6. maj kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 7. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 8. maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Den naturskønne sprækkedal med navnet Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Stedet har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om dalen har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold".

Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet. (55.198726, 14.750014)

Torsdag den 9. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet, ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store P-plads ved Ekkodalen, Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 10. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 11. maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 13. maj kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 14. maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 15. maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Den naturskønne sprækkedal med navnet Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Stedet har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om dalen har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold". Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet.

(55.198726, 14.750014)

Torsdag den 16. maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store P-plads ved Ekkodalen, Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 17. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsåler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 18. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passerer et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)

Mandag den 20. maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 21. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 22. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Den naturskønne sprækkedal med navnet Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Stedet Den har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om dalen har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over dalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold". Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet.

(55.198726, 14.750014)

Torsdag den 23. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 24. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 25. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trold og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 27. maj klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 28. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damppe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 29. maj klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL DEN HEMMELIGE SPRÆKKEDAL.

Fuglesang og anemoner. Den naturskønne sprækkedal med navnet Svartingedalen er blevet købt af Fugleværns Fonden og naturfredet. Stedet har i mange år været ukendt, også for bornholmere, selv om dalen har et rigt fugleliv og mange anemoner om foråret, både hvide, gule og blå. Man føres gennem en smal klippe sprække ud til Svartingedalen og møder et eventyr. Over sprækkedalen ligger en kæmpe stor vandreblok og truer med at falde ned, den kaldes "Jættens Bold". Husk fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. Et skilt viser vej til stedet. (55.198726, 14.750014)

Torsdag den 30. maj klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 31. maj klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de mange rugende edderfugle og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 1. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 3. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 4. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 5. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passeres et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)

Torsdag den 6. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 7. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampé og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 8. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

2. pinsedag. Mandag den 10. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til

modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 11. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 12. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM OG BYENS SKØNNE NATUROMRÅDER.

På vandreturen kombinerer vi en byvandring med byens smukke naturområder. Vi oplever den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og mosen Gråmyr i en meget smuk naturskov. Ved nogle gamle bautasten fra jernalderen bliver områdets historie hvirvlet ind i jernalderens kongeby, vikingetiden og gudernes havn. Der bliver fortalt om sildemarked i middelalderen, pesten i 1600 og stormfloden i 1872 samt silderøgeriernes historie. Østerlars rundkirke spinder et net af myter, og du hører den sande historie om øens fire rundkirker.

Mødested: P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

(55.21416, 14.966301)

Tirsdag den 11. – 14. Juni Folkemøde

Mandag den 17. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 18. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 19. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passeres et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)

Torsdag den 20. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 21. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den

engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 22. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 24. juni klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 25. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 26. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM OG BYENS SKØNNE NATUROMRÅDER.

På vandreturen kombinerer vi en byvandring med byens smukke naturområder. Vi oplever den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og mosen Gråmyr i en meget smuk naturskov. Ved nogle gamle bautasten fra jernalderen bliver områdets historie hvirvlet ind i jernalderens kongeby, vikingetiden og gudernes havn. Der bliver fortalt om sildemarked i middelalderen, pesten i 1600 og stormfloden i 1872 samt silderøgeriernes historie. Østerlars rundkirke spinder et net af myter, og du hører den sande historie om øens fire rundkirker.

Mødested: P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.
(55.21416, 14.966301)

Torsdag den 27. juni klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 28. juni klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampé og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 29. juni klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i

murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 1. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 2. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 3. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 4. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 5. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 6. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 8. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til

modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 9. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 10. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 11. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 12. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt

laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 15. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 16. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 17. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt

stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 18. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 19. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 20. juli klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 22. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 23. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 24. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 25. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindingens historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 26. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 29. juli klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 30. juli klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 31. juli klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt

stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 1. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 2. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 3. august klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 5. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 6. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøvere og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 7. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 8. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie,

træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 9. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 12. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 13. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Torsdag den 15. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindingens historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 16. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 17. august klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 19. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til

modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 20. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 21. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM OG BYENS SKØNNE NATUROMRÅDER.

På vandreturen kombinerer vi en byvandring med byens smukke naturområder. Vi oplever den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og mosen Gråmyr i en meget smuk naturskov. Ved nogle gamle bautasten fra jernalderen bliver områdets historie hvirvlet ind i jernalderens kongeby, vikingetiden og gudernes havn. Der bliver fortalt om sildemarked i middelalderen, pesten i 1600 og stormfloden i 1872 samt silderøgeriernes historie. Østerlars rundkirke spinder et net af myter, og du hører den sande historie om øens fire rundkirker.

Mødested: P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet. (55.21416, 14.966301)

Torsdag den 22. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 23. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt

laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 24. august klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 26. august klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 27. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den

engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 28. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 29. august klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 30. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Damp og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.
Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 2. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 3. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 4. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM OG BYENS SKØNNE NATUROMRÅDER.

På vandreturen kombinerer vi en byvandring med byens smukke naturområder. Vi oplever den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og mosen Gråmyr i en meget smuk naturskov. Ved nogle gamle bautasten fra jernalderen bliver områdets historie hvirvlet ind i jernalderens kongeby, vikingetiden og gudernes havn. Der bliver fortalt om sildemarked i middelalderen, pesten i 1600 og stormfloden i 1872 samt silderøgeriernes historie. Østerlars rundkirke spinder et net af myter, og du hører den sande historie om øens fire rundkirker.

Mødested: P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet. (55.21416, 14.966301)

Torsdag den 5. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindingens historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 6. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 9. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 10. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00.

Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Torsdag den 12. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie,

træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 13. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 16. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 17. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 18. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM OG BYENS SKØNNE NATUROMRÅDER.

På vandreturen kombinerer vi en byvandring med byens smukke naturområder. Vi oplever den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og mosen Gråmyr i en meget smuk naturskov. Ved nogle gamle bautasten fra jernalderen bliver områdets historie hvirvlet ind i jernalderens kongeby, vikingetiden og gudernes havn. Der bliver fortalt om sildemarked i middelalderen, pesten i 1600 og stormfloden i 1872 samt silderøgeriernes historie. Østerlars rundkirke spinder et net af myter, og du hører den sande historie om øens fire rundkirker.

Mødested: P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet. (55.21416, 14.966301)

Torsdag den 19. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 20. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampé og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Lørdag den 21. september klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS

På denne tur til Hammershus ser vi først den smukke klippekyst med Løve – og Kamelhovederne. Derefter tager vi den lange trappe og gennem den skjulte bagdør på Hammershus kommer vi til borgen med alle dens gode historier. Hør om Bornholms middelalderhistorie, de skjulte symboler og borgens skjulte trolde og menneskehoveder i murene. Der bliver fortalt om forsvar og angreb, hvad soldaterne spiste og hvor de sov. På Hammershus var der værelse med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Vi hører også den sande beretning om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christines fængselsophold, deres flugtforsøg og videre skæbne. En sjov og underholdende tur for hele familien.

Mødested: Den nye P-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej, 3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, der skal på turen passeres en lang trappe. (55.271341, 14.762031)

Mandag den 23. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 24. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 25. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne vandretur kaldes Danmarks smukkeste, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Der passeres stejle fuglefjelde med skrigende måger og den skjulte "Kældersals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der bliver fortalt om øens granitbrydning gennem tiden og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Torsdag den 26. september klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 27. september klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Mandag den 30. september klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Ferielukket

Mandag den 14. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Denne tur er måske Bornholms flotteste vandretur, og vi følger kyst stien højt oppe over klippekysten med flotte udsigter mod Hammershus. Der passerer stejle fuglefjelde med skrigende måger og ser den skjulte "Kælderhals", en naturlig granit bro i kystklipperne. På turen ser vi Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles om stenhugningens historie, og om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Udsigten over Opal Søen er nok turens højdepunkt.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 7, 3770 Allinge. Der skal regnes med kuperet terræn. (55.279096, 14.756023)

Mandag den 14. oktober klokken 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Efter fremvisning af kirken går turen gennem byens gamle bydele med sine små gader og gamle huse med hyggelige gadelamper. Vi besøger en privat købmandsgård fra 1751 og ser haven med to store gamle morbærtræer. Under turen fortælles om 2. Verdenskrig, den tyske besættelse og flugten af danske jøder til Sverige – og retur svenske våben til modstandsbevægelsen. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø og besatte Bornholm i 11 lange måneder. Her oplevede Bornholm utallige voldtægter og druk. Hør historien om tyskertøserne, "Flammen" og "Citronen", det hemmelige våbenlager i Odd Fellow Palæet og hvilken rolle fiskerbåden "Ramona" fra Christiansø havde under krigen.

Mødested: Ved Rønne Kirke, Sankt Nikolaj, Kirkepladsen, 3700 Rønne. (55.099119, 14.697216)

Tirsdag den 15. oktober klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Med forfatteren til bogen om Christiansø vil en tur være en stor oplevelse. Som ingen andre kender han fæstningens historie, de gamle anekdoter og smukkeste steder. Hvis vejret er godt laves "Sæl Safari" til nogle små skær med store gråsæler. Vi besøger begge beboede øer, ser de smukke haver og vandhuller med store grønne frøer. Der fortælles om slaverne, den engelske krig, sørøverne og om mytteriet. Samt historien om Danmarks første politiske fange, Dr. Dampe og hans betydning for grundloven i 1849.

Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd. Billet til båden er ikke inkluderet i den gratis guidning. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet "Ertholm" kl. 10.00. Hjem 15.00. (55.21233, 14.971393)

Onsdag den 16. oktober klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL FLAGERMUSDALEN OG ROKKESTENEN.

På denne vandretur gennem Almindingen følger vi en gammel skovriders rute gennem ukendte dele af skoven. Vi ser flotte udsigter og mørke sprækkedale hvor der om natten vrimler med flagermus. Fra en formidabel smuk udsigt over skoven føres vi gennem glemte stier til en sumpet sprækkedal med broer over de vådeste steder, måske ser vi elverpigerne danse. På turen oplever vi rokkestenen og nyder den flotte efterårsfarvede skov med alle sine smukke svampe.

Mødested: P-pladsen ved Christianshøj Kro i Almindingen. Turen er ikke for barnevogne, der skal regnes med ujævnt terræn. (55.121738, 14.906295)

Torsdag den 17. oktober klokken 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER.

Den store sprækkedal i Almindingen er berømt for sit ekko. Men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og nedfaldne sten der ligner grotter. På vandreturen

hører vi ekkoet og ser en gammel hellig kilde. Der fortælles om Almindings historie, træernes hemmeligheder og hvordan de kan tale med hinanden. Mens vi følger sporet til en gammel vikingeborg fortælles om dyrelivet og skovens vilde bisonokser.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodalen. Cafe Genlyd, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn. (55.109941, 14.905253)

Fredag den 18. oktober klokken 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. Der er mange høje træer i naturskoven og en frodig underskov. Den lerede jord giver muligheder til et rigt planteliv med over 350 forskellige arter, især mange ramsløg. På turen ser vi det flotte vandfald, og der passerer et privat skovområde hvor en ejer i 1920'erne plantede 150 forskellige eksotiske træer fra hele verden. Blandt andet vangraner fra Kina og mammut træer fra Californien.

Mødested: P-pladsen ved Døndalen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Se efter P-skiltet. Husk godt fodtøj. (55.226749, 14.884518)